

På vej...

STATUS



Folkekirkens
Familiestøtte

Støtter forældre i at skabe trivsel i hjemmet

Indledning

Henrik Stubkjær, biskop i Viborg Stift, skrev i 2005 i bogen 'Det dyrebare menneske. Diakonens grundlag og praksis', at "kirkens rolle i samfundet er i gang med en dramatisk ændring. De relationer, folk har til Kirken, er betydeligt svækket... Kirken kan ikke møde disse udfordringer ved at lade som om ingenting er hændt. Det handler ikke om tilpasning til en ny tid, men om at lade sig inkarnere i virkelighedens verden og i almindelige menneskers hverdag. I denne situation er diakonien et potentiale til fornyelse... Det er ikke nok at sige, at diakonien er vigtig og dernæst overlade den til spontanitet og tilfældighed... Organisering er ikke et nødvendigt onde. Det er et gode, som sikrer deltagelse og koncentration om det, som er vigtigt... Det handler om at give fællesskabet ydre rammer, som garanterer kendetegn og kvaliteter."

Det var i 2005, og det gælder sandelig endnu mere i 2018. Henrik Stubkjær – og det var godt set - har på forkant vældig godt formuleret hele baggrundstæppet og grundlaget for, at Center for Folkekirkens Familiestøtte blev til virkelighed i 2016. Et initiativ, der blev taget af Aalborg Stifts Diakoniudvalg, som ikke blot så, at en meget stor gruppe af forældre har brug for støtte til at give børn en god opvækst i tryk og fællesskab, men også fandt, at det – ja, naturligvis – var Folkekirken, diakonien, der skulle tilbyde sig.

Det diakonale arbejde, der er sat i værk med Center for Folkekirkens Familiestøtte, er på flere måder banebrydende. Der er tale om et initiativ, der

- 1) ledelsesmæssigt og fagligt er forankret i én fælles organisation under Folkekirken med repræsentantskab og bestyrelse
- 2) går på tværs af sogne- provsti og stiftsgrænser
- 3) tilstræber at kunne blive et naturligt diakonalt tilbud i hele landet
- 4) tilbyder alle familier i målgruppen det samme støttetilbud, uanset hvor i landet familierne bor.

Dette stiller krav til organisering, kvalitetssikring og en klar éntydig profil, der kan skabe tillid i familierne og hos de lokale samarbejdspartnere.

'I virkelighedens verden' er det nyt, at Folkekirken tilbyder sin støtte til forældre med dagligdagens velkendte udfordringer. Det er der mange, der lige skal vænne sig til. Fra Folkekirkens side er der tale om 'rettidig omhu', hvilket også bekræftes af det aktuelt stigende behov og ønske om at drøfte forældrenes ansvar og opgaver. Måske er vi midt i en kulturændring, hvor det bliver mere naturligt for forældre at efterspørge støtte og rådgivning til at gøre deres intentioner med opdragelsen til virkelighed. Den opdragelsesdebat, der netop er igangsat af social- og børneminiesteren samt TV-programmerne "Opdrag en vinder", om børnefamiliernes ønsker om støtte til at 'skifte spor', kan tages som udtryk for dette.

Derfor er det godt, at Folkekirken lige præcis nu har et godt og relevant støttetilbud til forældrene. De første par år har vist, at det giver mening at støtte forældrene i hjemmet – med ændringer af forhold, som forældrene ønsker sig, og som har stor betydning for børnene på kort og på lang sigt.

På bestyrelsens vegne ser jeg frem til, at Center for Folkekirkens Familiestøtte udvikler og kvalificerer sit arbejde i familierne yderligere samt udvider antallet af medejere og dermed geografiske områder, så Folkekirken kan tilbyde mange forældre god støtte for at skabe trivsel i hjemmet – for børnenes skyld.

Provst Carsten Bøgh Pedersen
Bestyrelsesformand



Støtte til forældre giver mening

Center for Folkekirkens Familiestøtte støtter forældre, som har velkendte udfordringer i dagligdagen, og hvor forebyggende støtte og sparring via forældrevenner bidrager til, at rammerne for en tryk opvækst forbedres. Af hensyn til den langsigtede effekt er det forældrene, der tilbydes støtte fra Center for Folkekirkens Familiestøtte.

Knap to år efter at Center for Folkekirkens Familiestøtte blev etableret i 2016, er der udarbejdet en

midtvejsrapport af ekstern konsulent på grundlag af data indhentet ultimo oktober 2017.

Både forældre, der har modtaget støtte og lokale samarbejdspartnere, der har kendskab til børnefamilierne, understreger, at støtten til forældrene giver mening.

Forældre:

Indsatsen fra Folkekirkens Familiestøtte har haft betydning for os:

64% meget enige

36% enige

Lokale samarbejdspartnere:

Det har betydning for børnefamilier, at folkekirken via Folkekirkens Familiestøtte tilbyder sin støtte.

100 % meget enige

Det gør en kæmpe forskel for mig og min søn, at kunne spare med min forældreven. Min kommunikation med min søn er blevet mere reflekteret og nuanceret.

Forældre, der modtager støtte af Folkekirkens Familiestøtte



Støtten har betydning for familierne

Forældrene, der modtager støtte fra Folkekirkens Familiestøtte, er almindelige familier. Evalueringen viser at:

- Det er typisk moderen, der henvender sig om støtte.
- De fleste forældre, der hidtil har modtaget støtte, er på arbejdsmarkedet.
- Forældrene, der har modtaget støtte, har typisk to børn i skolealderen.
- Årsagen til henvendelsen om støtte er udfordringer i forældreskabet eller med børnene.
- Forældrene, der har modtaget støtte, giver udtryk for, at børnene fungerer bedre i daginstitution eller skole, at der er sket forbedringer med forældrenes sociale netværk, eller at man i familien er blevet bedre til at tale sammen.
- Forældrene giver udtryk for:
 - det har været trygt at få støtte fra Folkekirkens Familiestøtte
 - at indsatsen har forbedret familiens samlede trivsel
 - at kommunikationen i familien er blevet styrket
 - eller at fokus er øget på godt forældresamarbejde

Kontakten med Folkekirkens Familiestøtte har givet mig sindsro, styrke og en større referenceramme i forhold til min rolle som enlig mor.

Forælder, der modtager støtte af Folkekirkens Familiestøtte

De mest hyppige udfordringer, forældre ønsker støtte til, er:

- **vejledning og sparring om forældreskab**
- **at skabe struktur i hverdagen**
- **relationer, herunder etablering af venskaber**

Formidling af Folkekirkens Familiestøttes tilbud er vigtig

Kendskabet til Folkekirkens Familiestøtte kommer hovedsagelig fra institutioner i kommunen, såsom sundhedsplejen, børnehaver, skoler mv. og i et vist omfang fra præster og kirke-kulturmedarbejdere. Formidlingsopgaven både direkte til forældrene, til lokale myndigheder og institutioner samt til menighedsråd og medarbejdere i Folkekirken tillægges stor betydning.

- Der arbejdes med at få etableret lokale støttegrupper, som hjælper koordinatoren med at udbrede kendskabet lokalt og skaffe nye frivillige.
- Der tilsigtes etableret konkrete aftaler med institutioner, som forpligter sig til at gøre en særlig indsats for at udbrede kendskabet til støttetilbudet hos forældrene på den enkelte skole eller i den enkelte daginstitution.

- Der informeres fortsat på mange platforme adresseret både direkte til familier, internt til medarbejderne og menighedsråd m.fl. i Folkekirken samt til lokale aktører.

Både forældre og lokale samarbejdspartnere fremhæver, at det er vigtigt, at Folkekirkens Familiestøttes tilbud ligger udenfor det etablerede offentlige system, men at der er store gevinster ved at samarbejde om formidlingen.

Jeg var begejstret fra starten. Det er vigtigt, at familier ved besked om tilbuddet ... Kirken kan stå på en platform uden for det offentlige.

Mai-Britt Iversen
Rådmand i Aalborg Kommune





Jeg har ikke tidligere været engageret i folkekirken, men projektets formål og sigte tiltalte mig. Det giver rigtig god mening at tilbyde støtte og hjælp til helt almindelige familier. Og jeg tænker, at det passer godt ind i de værdier, jeg forbinder med folkekirken.

Astrid Sonne
frivillig i Folkekirkens Familiestøtte

Kirkens diakonale arbejde synliggøres

Via Folkekirkens Familiestøtte bliver Folkekirkens diakonale arbejde mere synligt i civilsamfundet. Det bakkes op af interessenter fra Folkekirken:

Folkekirkens Familiestøtte bidrager til, at folkekirken prioriterer og synliggør sit diakonale virke:

89% helt enige

11% delvis enige

Frivillige forældrevenner er ikke kendt i kirken

Et andet tegn på at det er lykkedes, at gøre Folkekirkens Familiestøtte synlig og relevant i lokalsamfundene er, at de lokale koordinatore har formået at tiltrække forældrevenner, som ikke tidligere har været frivillige i folkekirken.

68% af Folkekirkens Familiestøttes forældrevenner har ikke tidligere været frivillige i Folkekirken

Det fremgår i øvrigt af midtvejsevalueringen om forældrevennerne at:

- 70% ikke er på arbejdsmarkedet
- 71% har erfaring med andet frivilligt arbejde
- mange har en arbejdsmæssig baggrund fra skole-, social- og sundhedsområderne
- der er en fin sammenhæng mellem det, som forældrevenner gerne vil bistå med og det, som forældre ønsker sig af støtte

Godt samarbejde med lokale aktører

Folkekirkens Familiestøtte vil gerne samarbejde med alle de institutioner m.fl., der kan bidrage til at udbrede kendskabet til støttetilbuddet fra Center for Folkekirkens Familiestøtte. En undersøgelse af samarbejdet mellem kommuner og sogne om frivilligt arbejde, lavet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde i 2017 for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, viste, at samarbejdet hæmmes af ukendskab og gensidige fordomme.

Disse barrierer er Center for Folkekirkens Familiestøtte også stødt på, men barriererne nedbrydes, når der skabes kendskab og opbygges relationer. Både barriererne og nedbrydningen af dem afspejles i evalueringen.

Folkekirkens Familiestøtte bidrager til et stærkere lokalt samarbejde mellem folkekirken og kommunale institutioner:

20% helt enige

60% delvis enige

20% delvis uenige

Ledelsen og koordinatorene i Center for Folkekirkens Familiestøtte har stort fokus på at udvikle et godt samarbejde med de lokale myndigheder og institutioner, for at informationen om støttetilbuddet kan nå frem til forældrene. Det har stor betydning for det lokale samarbejde, de lokale interessenters tillid til tilbuddet og dermed bistanden til at udbrede information om støttetilbuddet til forældrene, at det fremtræder som et kvalificeret, éntydigt og velafgrænset støttetilbud, og at medarbejderne i Centeret er kompetente, faglige og saglige.

Der er udbredt tilfredshed hos de eksterne interessenter med den måde, Folkekirkens Familiestøtte løser sine opgaver på.

Forventer du at jeres kommune vil fortsætte samarbejdet med Folkekirkens Familiestøtte, når udviklingsperioden udløber:

100% helt sikkert



Provstierne viser interesse for Folkekirkenes Familiestøtte

Med Center for Folkekirkenes Familiestøtte er det repræsentantskabets og bestyrelsens ønske – set i forhold til opgaven for Folkekirkenes Familiestøtte med at tilbyde forældrene et éntydigt støttetilbud under børnenes opvækst uafhængigt af sogne-, provsti- og stiftsgrænser – at fremme samarbejdet om denne diakonale opgave på tværs af geografiske grænser.

Denne konstellation har vist sig at være efterspurgt af provstierne. Flere interessenter fra Folkekirken fremhæver, at de har en forventning om, at Folkekirkenes Familiestøtte skal være med til at øge folkekirkenes selvforståelse og sætte nogle af Folkekirkenes værdier i spil.

Visionen for repræsentantskab og bestyrelse er, at Center for Folkekirkenes Familiestøtte bliver landsdækkende. Efter de første to år indgår provstier i tre stifter i Folkekirkenes Familiestøtte.

Folkekirkenes Familiestøtte er pr. 1. januar 2018 tilstede i

- **3 stifter**
- **14 provstier**

At være med i Folkekirkenes Familiestøtte lader os for det første være med til at løse en opgave, som der er behov for, og for det andet så er det med til at berige og udvikle vores egen opfattelse af, hvad det vil sige at være kirke. Og så er det jo ren luksus, at der allerede er etableret et system og en administration, der organiserer det for os.

Provst i Aarhus Vestre Provsti
Esbén Andersen

Center for Folkekirkenes Familiestøtte blev oprettet i januar 2016 som et udviklingsprojekt af Aalborg Stifts Diakoniuvalg med støtte fra Lauritzen Fonden, Tryk Fonden, Satspuljen, Kirkeministeriets Udviklingsfond, Provstiudvalgene i Aalborg Stift, Lions Mariendal, Lions Budolfi og Lars Larsen.

Da halvdelen af den fireårige udviklingsperiode nu er gået, er der foretaget en ekstern midtvejsevaluering, hvor der er lavet status i forhold til udviklingsopgavens formål og mål. Nogle af resultaterne herfra er nævnt i denne pjece. Den fulde rapport kan findes på Centerets hjemmeside.

Læs i øvrigt mere om Centeret på hjemmesiden: www.folkekirkenesfamiliestotte.dk



**Folkekirkenes
Familiestøtte**